

Jan Schreurs zegeviert op St. Vincent ZLU

Met een dag vertraging als gevolg van het verwachte onweer op de vlieglijn gingen op 13 juli 2019 de duiven van St. Vincent om 7.15 uur de lucht in. En zoals we inmiddels meer dan gewend zijn: het werd weer pittig. Pas na ruim 12 uur vliegen de eerste melding uit Frankrijk. Ook in België vielen die avond nog wat duiven, maar voor de Nederlandse duiven was de opdracht te zwaar om dezelfde dag nog door te komen.

Op zondagmorgen ging het dan toch al vroeg los. Voor 5 uur de eerste melding in Limburg. Bij ons in de Fondclub duurde het dan nog wel even. Om 8.46 in Oude Tonge bij Piet de Vogel op één van de kortere afstanden de eerste duif. Die duif zou uiteindelijk de 3^e prijs vliegen. Hij werd nog voorbij gestreefd op verdere afstanden door Aad Bransen om 9.17 uur en door de uiteindelijke winnaar Jan Schreurs uit Nieuw Vennep om 10.00.18 uur.

Zijn weduwnaar, de 14-1814305, wint naast de 1^e in de Fondclub tegen 323 duiven, de 20^e Nationaal tegen 2692 duiven. Weer een bokaal in die al zo volle kast!

De overwinnaar was dit jaar ook al de eerste duif van Jan op Pau en vloog toen de 17^e in de Fondclub met 403 duiven in concours. Hij arriveerde toen om 10.01.04 uur. Een duif dus waar je rond koffietijd op kan rekenen! Volgens Jan is het wel een aardige..... Lijkt mij gewoon een hele goede!

Zoals uit eerdere reportages bekend zijn de bloedlijnen van Nico Volkens-duiven en de Milos van Peter de Haan een belangrijke basis voor de duiven van Jan Schreurs.

De overwinnaar van St. Vincent is een product uit een samenweek van een duif van Jan zelf en een duif van Hans Wolfsen, oud-voorzitter van Marathon Noord. Van de 2 eitjes voor Jan is dit het resultaat.

De duiven worden zonder al teveel poespas gehouden. Voor de vluchten wel eens wat voor de luchtwegen en verder krijgen de duiven een goed invliegprogramma.

Na een teleurstellend seizoen 2018 weet hij in 2019 weer te pieken. Dat is het mooie en af en toe ook het frustrerende van duivensport. Je doet er van alles aan en soms lukt het bijna vanzelf en een andere keer heb je geen idee waarom het niet lukt. Jan kan dit goed relativeren. Hij laat zich niet van de wijs brengen als het een keer niet gaat en gunt dan anderen ook hun succes. Een mooie eigenschap.

Hij weet ook: er zitten gewoon wel "aardige" duiven op zijn hok, dus het komt echt wel weer goed. En hij heeft gelijk: Jan is weer helemaal terug aan de top in onze Fondclub. Met nog 2 vluchten te gaan is hij zowel onaangewezen, als aangewezen de te kloppen man in de Fondclub op de ZLU-vluchten. Of de "305" daar nog in rol in gaat spelen wist Jan nog niet..... Thuis houden, of nog een keer spelen?

In ieder geval nogmaals gefeliciteerd en veel succes de laatste paar vluchten!

Ron Dijkshoorn

